

Veelvuldige projecten
om banden te smeden....

Onze projecten zijn velerlei en de organisatie is nog in volle ontwikkeling.

Wij willen vooreerst alle beschikbare informatie verzamelen en allen informeren over Moçambique, zijn geschiedenis, zijn sociale en culturele eigenheid. Hiertoe beschikken wij over een internetsite (voorlopig alleen in het Frans...) en leggen wij een uitgebreide documentatie aan die studenten kan helpen.

In samenwerking met enkele NGO's en bevriende verenigingen nemen wij deel aan steunacties en humanitaire hulpverlening.

Wij organiseren ook een conversatiegroep Portugees, die openstaat voor allen die hun Portugees willen praktiseren en onderhouden; zij zorgt ervoor dat wij elkaar ontmoeten in een gastvrije en warme sfeer.

Onder onze projecten:

- Moçambikaanse artiesten en culturele activiteiten promoten
- De keuken van het land leren kennen
- Informatiebrochures over Moçambique uitgeven
- En nog veel meer...



Ver. uitg. : P. Deramaix, 83 J. Sallaertstraat, 1180 Brussel



V r i e n d e n v a n
M o ç a m b i q u e
V Z W

97, Sint Michielslaan
1040 Brussel

Staatsblad 15-06-2000- Nr 14118

Rekening : 310-1626560-53
Tel : 02.347.55.78 – 02.511.09.81
E-mail : amigos@amigos-de-mocambique.org
<http://www.amigos-de-mocambique.org/>

Een nieuwe band
met het Zuiden

**Moçambique
leren kennen en
ondersteunen**



V r i e n d e n v a n
M o ç a m b i q u e
V Z W

Een bewogen geschiedenis

Moçambique kent een zeer verscheiden bevolking, zowel op cultureel als op etnisch vlak: 13 nationale talen en 11 volkerengroepen vormen een waar mozaïek; verenigd in één onafhankelijke staat sinds 1975. Een dergelijke verscheidenheid weerspiegelt de lange en rijke geschiedenis van de Afrikaanse beschavingen die de afgelopen eeuwen de komst van Arabische handelaars en de penetratie van het land door Portugese ondernemers en priesters tortseerden.

Toen Vasco da Gama aankwam aan de kust van Imhambane op het einde van de 15de eeuw, trof hij een welvarende maatschappij aan die handelsrelaties aangeknoopt had tussen het Afrikaanse achterland, het Midden-Oosten en China. De kust van Moçambique werd in het midden van de 18de eeuw een Portugese kolonie, met als hoofdstad l'Ihla de Moçambique, een eiland in het Noorden van het land.



De verdeling van Afrika in de 19de eeuw door de Europese grootmachten bood het Portugese leger de kans om zijn koloniale controle uit te breiden tot het grootste deel van het Moçambikaanse grondgebied.

Het was pas in 1975 dat, onder de vlag van het Moçambikaanse Bevrijdingsfront (Frelimo), Moçambique zijn onafhankelijkheid verwierf; na 10 jaar koloniale oorlog. Deze oorlog, die een bevestiging was van het verzet tegenover de kolonisator, leidde tot de dekolonisatie in 1975; de 20 volgende jaren werden de verschrikkelijkste van de geschiedenis van het land. Inderdaad, een gewapende oppositiebeweging tegen de socialistische politiek van Frelimo, het Renamo, bracht het land in een moordende burgeroorlog. De val van het communisme, de dekolonisatie van Zimbabwe en de afschaffing van het apartheidregime in Zuid-Afrika maakten later vredesonderhandelingen tussen Renamo en Frelimo mogelijk. Deze onderhandelingen leidden tot het akkoord van Rome van 1992 dat een einde maakte aan 17 jaar burgeroorlog. Nu de vrede hersteld is kan de regering zich wijden aan het herstel van de stabiliteit en de nationale eenheid, aan het verminderen van de armoede en aan de economische ontwikkeling op een liberale basis.

Een teruggevonden bloei...

De mogelijkheden van Moçambique zijn enorm. Het land wordt goed geïrrigeerd door talloze rivieren en is voorzien van vele natuurlijke en menselijke resources; het bezit ook een lange kustlijn met vele mogelijkheden voor toerisme, havens en visvangst. De regering probeert buitenlandse investeringen te vereenvoudigen door bureaucratische obstakels te elimineren.

Moçambique is sinds 1997 lid van de Commonwealth, die financiële en economische steun levert. Het herstel van de vrede in 1992 en de wetgevende en presidentsverkiezingen van 1994 verzekerden politieke stabiliteit; die wordt bevestigd door de laatste verkiezingen van 1999. Frelimo behoudt de meerderheid, maar Renamo haalt niet onaanzienlijke successen in een aantal provincies. De bevolking geeft verder zijn vertrouwen aan president J. Chissano; hij is een gematigde figuur die zich inzet voor de vrede en die het land uit de burgeroorlog haalde en de vrede herbracht. Het einde van de oorlog en de toekomstgerichte economische politiek maken van Moçambique een attractieve pool voor investeerders; zodat het land langzaam uit zijn extreme armoedesituatie kan komen.



Het land heeft evenwel nog een lange weg af te leggen. De overstromingen hebben geleid tot een belangrijke afbraak van de economische infrastructuur in de Zuidelijke provincies, en, recenter, in het centrum; daarmee tien jaar rurale ontwikkeling quasi ongedaan makend. De economische ontwikkeling verloopt via integratie in het wereldsysteem waarbij de bevolking de kosten van de economische globalisatie ondergaat: 47% van de bewoners van Maputo leven nog in absolute armoede. De bevolking probeert uit de armoede te komen en dient tegelijkertijd de burgervrede te bewaren. Het levensonderhoud berust voornamelijk op een informele economie, buiten de officiële statistieken. De toekomst van het land hangt echter in ruime mate af van internationale solidariteit: vele geïntegreerde ontwikkelingsprojecten zijn opgestart met de hulp van niet-gouvernementele organisaties.

Een vereniging van Vrienden...

Amigos de Moçambique – Vrienden van Moçambique is een VZW opgestart in 2000. De objectieven van deze vzw zijn het ontwikkelen van vriendschaps- en solidariteitsbanden met het Mozambikaanse volk.

Hiertoe willen wij het publiek informeren over de realiteit van het land en zijn mogelijkheden en culturele rijkdommen promoten. Wij nemen anderzijds ook deel aan humanitaire hulpacties in samenwerking met bestaande NGO's.

Onze vereniging is pluralistisch en a-politiek; zij staat open voor iedereen, Belg of buitenlander, die onze doelstellingen deelt.

On onze acties te ondersteunen, om lid te worden, of gewoon om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, contacteer :

V r i e n d e n v a n M o ç a m b i q u e
V Z W

97, Sint Michielslaan
1040 Brussel

Rekening : 310-1626560-53
Tel : 02.347.55.78 – 02.511.09.81
E-mail : amigos@amigos-de-mocambique.org
<http://www.amigos-de-mocambique.org/>