



[Amigos de Moçambique: een vzw actief sinds 2000](#)

1. Administratieve gegevens:

Amigos de Moçambique – Vrienden van Moçambique vzw – Amis de Moçambique asbl

Sint-Michielslaan 97, 1040 Brussel,

Staatsblad 15-06-2000 nr14118; aanpassing statuten (tweetalig) op 7/4/2006

Rekeningnummer: ING 310-1626560-53

<http://www.amigos-de-mocambique.org>

2. Objectieven van de vzw:

De objectieven van de vzw zijn:

-het ontwikkelen van vriendschaps – en internationale solidariteitsbanden met het Moçambikaanse volk

-culturele uitwisseling en partnership met Moçambique

De activiteiten zijn te groeperen rond 3 assen:

-documentatie & informatie over Moçambique

-ontmoetingen & culturele uitwisseling

-bewustmakingsacties met tot doel solidariteitsacties te ontwikkelen met Moçambique op het humane, sociale en economische vlak.

Praktisch betekent dit:

-enerzijds werken in België om Moçambique niet langer de grote onbekende te laten zijn: informatie, bekendmaking van cultuur (film, muziek, culinair, plastische kunsten, toerisme, ...).

-anderzijds in België oproepen tot steun aan projecten in Moçambique.

3. Activiteiten in België door de vzw:

Sinds het ontstaan van de vzw in 2000 werden volgende activiteiten in België gehouden:

-opstelling & onderhoud van **website** met alle mogelijke informatie over Moçambique: www.amigos-de-mocambique.org; hits: tot 65.000 per jaar

-**informatie over Moçambique verlenen** naar aanleiding van vragen (vb voor eindwerken,...)

-**conversatiegroep Portugees**: iedere maand biedt de vzw de mogelijkheid aan allen die hun Portugees willen onderhouden en praktiseren om samen te praten; dit is ook een manier om informatie te verspreiden over Moçambique (door de keuze van de gekozen besproken teksten)

-**organisatie seminars**: 2004: organisatie seminarie Africa PALOP (aan de ULB); 2007: organisatie lezing 'Education in Moçambique' aan het Comité Economique & Social Européen'

-**promotie poëzie & literatuur**: -2006 voorlezen Moçambikaanse poëzie in CC Elzenhof op vraag van Elzenhof ; 2010: promotie bezoek Mia Couto in België in maart: voorlezen uit zijn werk, persoonlijk onderhoud met de schrijver, verzorgen

avondprogramma bij de 3 daagse conferentie in Antwerpen; samenwerking met de vzw Immigr'arte: opzetten boekenclub met Portugese boeken

-promotie plastische kunsten: 2002: organisatie expositie schilderijen van Kheto Lualuali (Orfeu); 2003: organisatie tentoonstelling Moçambique- hedendaagse kunst (La Tentation): hedendaagse schilderkunst (28 werken van 17 artiesten)

-promotie film:

-eigen filmdagen in 2004, 2005, 2008 ter promotie van de Moçambikaanse film in Actor's Studio & Espace Senghor; met subsidies van de stad Brussel respectievelijk de gemeente Etterbeek

-samenwerking met het Afrikafilmfestival dat in Leuven maar ook in tal van andere gemeentes in 2006, 2007 (volledige dag), 2009 (tweedaagse, met voor het eerst een Moçambikaanse film met NL&FR ondertitels) en 2010 uitgebreide sessies wijdt aan de Moçambikaanse films; uitlenen films aan elkaar; contacten verzorgen met cineasten enz enz

-avond met regisseur Lucino Azevedo in 2008;

-hulp bij de boeken van Guido Convents (Afrikafilmfestival) over de Moçambikaanse filmcultuur: in 2009 verscheen een 1^{ste} Nederlandstalige brochure (2^{de} deel in 2010) bij Cinémagie; in 2010 verschijnt ook een lijvig werk in het Portugees (Amigos de Moçambique zorgt voor het corrigeren van het Portugees)

-fototentoonstellingen:

-2003: publicatie van aantal foto's in het tijdschrift CDE 'Capitales Diplomatiques Européennes', trimestrieel tijdschrift voor ambassades & consulaten

-2006: organisatie 'Visage du Moçambique' met foto's van Jérôme Laurent, Nicolas de Casterlé & Saina Nykène; Jérôme Laurent stelt er ook het fotoboek 'Portraits d'Afrique' (éditions Plein Soleil) voor tijdens de vernissage; tentoonstelling gaat door in Cercle des Voyageurs

-2008: tentoonstelling foto's van enkele van onze in het Instituut voor Tropische geneeskunde in Antwerpen (organisatie ITG)

-2008: tentoonstelling foto's tijdens Matongart (organisatie Matonge en Couleurs): foto's 'gestes de mains' door Edouard Vincke)

-2009: dag van de Lusophonie: expositie door Edouard Vincke (Pianofabriek)

-promotie muziek & dans:

-2003: logistieke hulp aan optreden Centro Cultural Moçambicano Cultur Arte n.a.v. hun optreden in het kader van Africalia

-2004: promotie voor optreden muziekgroep Gharwane in Antwerpen & contacten met de groepsleden

-2006: organisatie optreden muziekgroep Neco Novellas (tijdens festa da paz)

-2007: organisatie optreden Jacob Chitila, timbilaspeler, in he kader van Matonge en couleurs

-2008: promotie voor het optreden van de muziekgroep Neco Novellas in de AB

-gedurende verschillende evenementen worden workshops 'Marrabenta' (dans) verzorgd door de vzw

-2010: promotie Timbila Tracks (Leuven 8/5 & Bozar 14-15/6) en Guests (Kaattheater 24-25-26 juni) van vzw Corban (Walter Verdin) waarbij Moçambikaanse artiesten aan het werk zijn

-promotie toerisme:

-via onze website

-via beantwoorden mails

-via deelnames aan de Reismarkt in Brugge, waar wij gevraagd zijn voor panelgesprekken in 2002 en 2009

-via organiseren van informatieavonden ‘Viagar em Moçambique’ (reizen in Moçambique) met diapresentaties & praktische informatie; in 2005-2006-2008 telkens in Le Cercle des Voyageurs

-promotie culinair & feestend Moçambique:

-nagenoeg ieder jaar (behalve 2007) organiseert de vzw in oktober een ‘festa da paz’ (feest van de vrede, naar aanleiding van het tekenen van de vredesakkoorden in oktober 1992) waar naast muziek en dans ook de culinaire cultuur van Moçambique aan bod komen;

-ook tijdens algemene jaarvergaderingen wordt er samen gegeten

-bovendien zijn wij al een aantal keren gevraagd om recepties te verzorgen met Moçambikaanse specialiteiten: vb nieuwjaarsreceptie Elzenhof in 2008; wereldfeest 2008 Etterbeek eet-en informatiestand

-relaties met de pers (niet exhaustieve lijst) :

-vb 2002 perscommuniqué n.a.v. 10 jaar vredesakkoorden; met radio-interviews Radio Campus & VRT Radio 1 ‘Voor de Dag’

-aankondigingen activiteiten via Radio Campus & Vandaag in Brussel

-aankondigingen filmactiviteiten via de kanalen van

-contacten met de Moçambikaanse pers n.a.v. bezoeken van de president M Guebuza (2006) en mevrouw Guebuza (2009 & 2010) aan de ambassade

-informatiestands (niet exhaustieve lijst):

2004: 40 jaar Oxfam Internationaal Brussel; 2008: Saga Africa Hannut; 2008: wereldfeest gemeente Etterbeek; 2009: Lusophonia, Pianofabriek ism Immigr’arte; plus stands tijdens onze festas da paz & sommige andere activiteiten

Tijdens deze sessies verspreiden wij niet alleen informatie maar verkopen wij ook artisanat uit Moçambique (capulanas dwz de kleurige doeken, batiks, materiaal van kleine plaatselijke ateliers, van het schooltje Escolinha, ...) en eigen promotiemateriaal (t-shirts, koffietassen enz)

-sensibilisatie-campagnes: zie verder

4. activiteiten in & voor Moçambique door de vzw:

Eén van de hoofddoelen van de vzw is, naast het verspreiden van de Moçambikaanse cultuur in België, solidariteitsbanden met Moçambique te smeden.

- via Oxfam:

De vzw is ontstaan in 2000, naar aanleiding van de overstromingen in een groot deel van Moçambique. Wij namen met een groep deel aan de 20 kilometer van Brussel, met kilometersponsoring; de opbrengst ging integraal naar Oxfam voor zijn projecten in Moçambique.

Vermits in de beginjaren van onze vzw rechtstreekse contacten nog schaars waren (nog nagenoeg geen e-mail mogelijk vb) werkten wij voornamelijk via Oxfam omdat het nog niet mogelijk was rechtstreeks zelf projecten te steunen

-project ‘ESCOLINHA.’ In Magoanine Novo (Maputo)

In 2001 konden enkele van onze leden dit project bezoeken, dat bestaat uit het opbouwen van een nieuwe gemeenschap, nadat velen door de overstromingen alles kwijt waren en hun dorpen niet meer bestonden. Het project is gefinancierd door o.a. Oxfam Solidariteit België en de Moçambikaanse gouvernementele organisatie AMDU (Associação Moçambicana para o Desenvolvimento Urbano). Onze vzw

besluit dan om het schooltje (= Escolinha) van deze gemeenschap financieel te steunen.

Wij doen dit niet alleen: we organiseren een scholenband met een kleuterschool in Brussel, Notre-Dame van Ukkel. Bedoeling is zo ook een bewustwordingscampagne in België bij de kinderen te hebben; beide scholen onderhouden namelijk via briefwisseling contacten. De school in Ukkel organiseert in juni **2002** een dag « *Journée Mozambique* » waarbij kleine knutselwerkjes verkocht worden ten voordele van Escolinha.

2003: school –en andere boeken in het Portugees worden verzameld met o.a. de hulp van de Secção Portuguesa da Escola Europeia. De boeken werden verscheept naar de bibliotheek biblioteca do Centro de Recursos, in Magoanine.

2005: Enkele andere leden van onze vzw bezoeken het centrum opnieuw en stellen vast dat de school volledig gebouwd is en volledig functioneert. Er wordt beslist verder te gaan met het project en het uit te breiden tot de lagere school « Escola Martires de Mbuzini ». Deze school kampt namelijk met gebrek aan watervoorzieningen voor de leerlingen. Aan Amigos wordt gevraagd tussen te komen voor de installatie van watervoorzieningen op de speelplaats. De amigos sturen 1000 euro, de opbrengsten van de activiteiten; en roepen leden en sympathisanten op bijdragen te doen.

2007: het project wordt verder gezet maar heeft enkele moeilijkheden door de trage communicatie tussen beide scholen in beide landen. Enkele leden bezoeken het project en stellen vast dat door administratieve rompslomp het project niet zo snel vooruit gaat als gehoopt maar er wordt wel verder gewerkt.

2009: de steun aan dit project verloopt via Oxfam Belgique. De verantwoordelijke van Oxfam Belgique te Brussel garandeerde de link en diende als tussenpersoon voor correspondentie en giften. Maar het samenwerkingsverband tussen Oxfam & AMDU loopt af vermits deze laatste organisatie autonoom geworden is. Sindsdien verlopen de contacten moeizaam.

-project 'ESPERANCA' _ Centro Infantil in Matola

Geef hen een reden tot hoop... hoop voor honderden kinderen in de wijk 'Patrice Lumumba' in Matola: het project 'Centro Infantil Esperança'

In deze wijk overleven zij die emigreerden van het platteland zo goed mogelijk; velen zijn hun werk verloren en leven in absolute armoede: ondervoeding, pracaire huisvesting en promiscuïteit. Onder hen: weduwen, alleenstaande moeders, ouderen en kinderen die aan hun lot zijn overgelaten door het overlijden van hun ouders aan aids of die verlaten zijn. Zij overleven op straat of worden opgevangen door hun grootouders, die zelf arm en verzwakt zijn. De bouw van een opvangcentrum – dagweeshuis – heeft tot doel kinderen van 3 tot 10 jaar op te vangen en op te voeden en zo de opleidingsgraad van de wijk te verhogen. De kinderen worden gratis opgevangen tijdens de dag en krijgen naast een basisopvoeding ook correcte voeding en sanitaire opvang.

2006 : tijdens het bezoek van enkele van onze leden wordt het centrum bezocht en worden contacten gelegd met Irène Ratti, coördinator van het project, en Talique Ossol, president NADE. Wij lanceren meteen een campagne om dit project financieel te ondersteunen. De Amigos sturen een eerste hulp van 1000 euro.

2007 : Het Mozambikaanse « NADE », Núcleo de Apoio aos Desempregados, heeft de bouw voor het centrum beëindigd. Enkele andere amigos bezoeken het en de contacten worden verder uitgebouwd. Wij werken verder aan het verzamelen van fondsen voor pedagogisch materiaal en voor hulp bij het op tijd beëindigen van de bouw. Alle opbrengsten van onze verkoop van artisanat laten onze toe 1500 euro te

sturen, en begin 2008 nog eens 1000 euro.

2008 : De giften door onze vzw zijn gebruikt voor een ijskast en keukenmateriaal (oa een gemeenschappelijke kookmogelijkheid, gebouwd door een plaatselijk bedrijf Het centrum is nu operationeel en vangt al tientallen kinderen op. Dit jaar kunnen wij opnieuw geld overmaken aan het project.

2009: Het centrum hangt vanaf nu af van het aartsbisdom van Maputo maar de objectieven en de verantwoordelijke voor het project blijven dezelfde. Amigos geeft andermaal de opbrengsten van zijn activiteiten aan het centrum.

2010: Graag zouden wij onze 10 jaar ‘amigos de Moçambique’ vieren niet alleen via activiteiten in België, maar ook via een belangrijke steun aan het project Esperança. Voor 2010 zou een budget nodig zijn van 13.500 euro. Een belangrijk deel wordt mogelijk gemaakt door het ontvangen van een solidariteitsprijs van ING Bank België van 5000 euro, in de zomer van 2010. Voor iedereen die dit project ook wil steunen: dit kan via ons rekeningnummer 310-1626560-53 met vermelding ‘Esperança’ en via aankopen op onze stand. Wij onderhouden veelvuldige contacten met Irene Ratti die de leiding van het Centro in handen heeft; zij geeft ons steeds een update van de situatie. Zelf constateren we dat het geld steeds goed besteed wordt en terecht komt daar waar de nood het grootst is.

5. financiële staat van de vzw:

De vzw is zelfbedruipend; op enkele subsidies voor concrete projecten na (stad Brussel & gemeente Etterbeek, voor filmavonden).

De kosten worden steeds zo laag mogelijk gehouden wat uiteraard alleen mogelijk is doordat alle medewerkers vrijwilligers zijn. Wij hebben evenmin patrimoniumkosten.

Onze inkomsten komen uit ledenbijdragen, het (bijna) jaarlijkse Festa da paz en verkoop via onze stand. Ook plaatselijke initiatieven (vb via een school, een verjaardagsfeest) vormen een deel van onze inkomsten voor projecten in Moçambique.

Het saldo van onze kosten en inkomsten wordt doorgestuurd naar onze projecten in Moçambique.

Amigos de Moçambique, juni 2010